

# Vreugde! 195

Bron: Psalm 105,3-4 / 30e zo. / Foyer de Charité Thorn



# Verhaal achter het lied...

De tijd gaat snel: alweer bijna de 30<sup>e</sup> zondag door het jaar!  
Met als openingstekst:

**Vreugde voor allen die God zoeken.**

Ja, nu is het wel een beetje jammer dat we niet samen zingen mogen,  
want bijgaand lied zingt het prachtig uit!

**Zoek de Heer, neem toe in kracht: vreugde zal je deel zijn!**

Deze week hebben we de 1<sup>e</sup> 'Retraite Light':  
bedoeld voor 'zoekers' die misschien nog niet zo heel lang op weg zijn.  
Dat deze dagen hen mogen helpen  
de VREUGDE te vinden die God schenkt!

*Yvonne*