

# 10

## Hij komt, degeen die komen zal

t&m Foyer de Charité Thorn



1. Hij komt, De-geen die ko-men zal, kom we gaan Hem te-ge-moet!
2. Hij komt, De-geen die ko-men zal, kom o-pen wijd de poort!
3. Hij komt, De-geen die ko-men zal, ver-tel het op de straat!
4. Heer Je-zus, U, de ko-men-de, o God die ik ver-wacht!



1. Hij komt, De-geen die ko-men zal, en dan maakt Hij al-les goed!
2. En juich, al wie ver-drie-tig is, want Hij heeft u ge-hoord.
3. Hij komt, De-geen die ko-men zal, en Hij komt niet te laat.
4. Em-ma-nu-el, de 'God-met-ons' die al-tijd op me wacht.



1. Hij redt al wie op Hem ver-trouwt, wie moe is geeft Hij kracht.
2. De slap-pe han-den maakt Hij sterk, de blin-den kun-nen zien.
3. Be-reid zijn weg, be-reid je hart, en laat Hem bin-nen-gaan,
4. Voor ons neemt U een li-chaam aan, voor ons maakt U zich klein,



1. Hij o-pen-baart zijn heer-lijk-heid | aan al wie Hem ver-wacht!
2. De lam-men dan-sen ju-be-lend, en de do-ven bo-ven-dien!
3. Hij, die voor jou het le-ven krijgt, en noem Hem bij zijn Naam:
4. op-dat wij met U kin-de-ren van de Va-der zou-den zijn!



Slot: Kin-de-ren die ge-tui-gen in de we-reld van van-daag: Hij komt!

## Verhaal achter het lied...

Hij komt! Hoe heerlijk!

Het is nog maar 't begin van de verwachting, maar... Hij komt!

Dit lied jubelt het uit!

Er staat boven: t&m Foyer de Charité Thorn. Klopt!

Maar als u de liturgie een beetje volgt, dan zult u merken  
hoeveel elementen uit de lezingen u er in herkent 😊

Dat is ook zo heerlijk van een lied maken:

de ene lezing na de andere reikt woorden aan

en opeens valt er van alles op z'n plek.

Mijn favoriete zinnetje:

De lammen dansen jubelend en de doven bovendien!

Van die laatste is het niet verwonderlijk dat ze *dansen*,

maar dat ze *jubelen* 😊

Laten wij dat ook doen!

Gezegende Advent!

*Yvonne*