

Bron: Marthe Robin / t&m Foyer de Charité Thorn **Laten we van Liefde**

La - ten we van Lief - de naar lief - de gaan. Van Barm -  
 har - tig - heid naar barm - har - tig - heid. La - ten we met Je - zus en Ma -  
 ri - a gaan, van de dood naar het le - ven.

## Verhaal achter het lied...

Hoezeer hebben we in deze donkere tijden Gods Barmhartigheid nodig! Ik dacht aan dit kleine lied, in het 'Jaar van Barmhartigheid' ontsproten uit onderstaande tekst van Marthe. De toon is misschien wat (te?) vrolijk voor de wereld die onder oorlog gebukt gaat. Maar de inhoud is waar. Vanuit Zijn Barmhartigheid barmhartig durven zijn. Vanuit Zijn Liefde, de liefde leven. Leven met Jezus en Maria in ons hart. Verrijzen... en de wereld met ons meetrokken!

**Laten we Jezus en Maria nooit uit ons hart verstoten.**

**Laten we van Liefde naar liefde gaan...**

**van Barmhartigheid naar barmhartigheid...**

**Van de dood naar het Leven!**

*Marthe, 3 februari 1930*

*Yvonne*