

Beste vrienden van de Foyer,

Hopelijk bent u het nieuwe jaar goed begonnen? Wij hebben nog een tijd na-genoten van de feestelijke afsluiting van 2024 met Oud-en-Nieuw. Een van de retraitanten vertelde: "Ik heb zóveel ontvangen; dat ga ik allemaal mee naar huis nemen." Waarop een ander spontaan reageerde: "Ik ga helemaal niets mee naar huis nemen: ik ben juist blij dat ik het hier gebracht heb en ik ga het fijn hier laten!" 😊

Het nieuwe jaar in!

We zijn nu in alle toonaarden het nieuwe seizoen aan 't voorbereiden, samen met onze onmisbare hulpvrienden! De folder is klaar, hoekjes van het huis waar we niet altijd komen zijn doorgelicht, de eerste rekeningen van abonnementen en onderhoud voor 't hele jaar zijn betaald 😞, het hulp-rooster wordt beetje bij beetje ingevuld, de nieuwe inleidingen krijgen elke dag meer vorm, het begin van de Kindergebedsschool staat op de rails en de stapel 'dat-doen-we-in-januari-wel' - werkjes is kleiner geworden! Én af en toe een uurtje extra 'niets' om ook zelf straks weer in vorm te zijn 😊



We kregen hoog bezoek: De nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. Ron van den Hout, maakt een kennismakingsronde door het bisdom, om er mensen en structuren te leren kennen. In ons dekenaat was voor afgevaardigden van de religieuze gemeenschappen een ontmoetings-lunch gepland in de Foyer: het was een heel hartelijke uitwisseling, en allen waren blij dat we elkaar wat beter hadden leren kennen!



In de verf...

Er is de afgelopen tijd veel 'in de verf gezet', ook letterlijk: het schilderwerk aan de Oude Vleugel is begonnen: een beroepskracht en drie leerjongens gingen 's morgens al vroeg aan de slag en zijn goed werk aan 't leveren!

We zijn er blij mee 😊

Als dat óók allemaal klaar is, bent u weer van harte welkom voor een van onze activiteiten!



Om u alvast een paar ideeën te geven...

13 februari 2025 (donderdag): **Stille dag** o.l.v. Foyervader A. Pierik

"Ontmoetingen met Jezus." <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag>

17 - 23 februari 2025: **Retraite XS (eXtra Stilte)** o.l.v. Foyervader A. Pierik

"De Romeinenbrief; Jezus zet vrij (verlossing), dat is vergeving op diepte, leven scheppend." Verdiepingsretraite voor wie de stilte al als vriend heeft, met wat minder inleidingen en wat meer tijd voor persoonlijke meditatie en gebed, om rust te vinden in God.

<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/retraite>

1 - 4 maart 2025: **Carnavals – driedaagse** o.l.v. Foyervader A. Pierik

"Hij heeft ons liefgehad (encycliek Dilexit nos)."

Carnaval ánders: een verlengd Stil Weekend met lofprijzing, nachtelijke aanbidding en een gezellige maaltijd als afsluiting.

<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend>

8 maart 2025 (zaterdag): **Stille dag** o.l.v. Foyervader A. Pierik

"Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus (encycliek Dilexit nos)."

<https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag>

P.S.: Er komen nog meer Stille Dagen met inleidingen rond ‘Dilexit nos’, het liefdevolle hart van Jezus. Ze zijn achter elkaar maar ook los te volgen.

Beste vrienden, we zullen u graag weer ontvangen! En ondertussen... samen onderweg als ‘Pelgrims van Hoop’! Met een hartelijke groet,

De Foyer



*“De Liefde, verenigd met de Hoop,
zijn door geen beproevingen te overwinnen”*

Marthe Robin, 19 april 1930