

# Binnen de grote familie van de Kerk

## Foyer: een roeping

## Foyer de Charité



Ook nu roept God jonge mensen. Hij roept je op de eerste plaats om je gelukkig te maken. Hoe kun je weten wat God van je wil?

- Durf tijd in te bouwen voor stilte en gebed.
- Neem de Bijbel, lees en overweeg Gods Woord.

Het plan voor de Foyers heeft God in het hart gelegd van een jonge Franse boerenvrouw, Marthe Robin. Samen met de priester Georges Finet is zij de Foyer de Charité begonnen.

Het eerste foyergezin groeide uit tot een wereldwijd verspreide familie.

Overal leven we in verbondenheid met de plaatselijke Kerk, en onze statuten zijn door "Rome" goedgekeurd.

We voelen ons thuis in die grote familie van de Kerk; ze kan op ons rekenen!



- Ga hier of daar eens kijken, ook bij ons ben je van harte welkom
- Heb regelmatig een gesprek met een priester of een ander verstandig iemand die je kan helpen om de juiste weg te kiezen.

## Een gemeenschap



## Een roeping Een zending!

Dit is onze gemeenschap. Samen met een priester, de foyervader, willen wij een christelijk 'gezin' vormen. We delen hetzelfde dagelijkse leven, dat gekenmerkt wordt door gebed, werk en het ontvangen van mensen. Samen getuigen we van de hoop op een nieuwe wereld, die werkelijkheid wordt waar mensen Gods liefde in hun leven binnenlaten.

## *Aan de hand van Maria*



Om steeds meer trouw te kunnen zijn aan ons "ja" aan Jezus, vertrouwen we ons elke dag opnieuw aan Maria toe, om ons door haar te laten vormen.

Haar moederlijke aanwezigheid brengt rust en eenheid, en helpt ons om opnieuw te beginnen als het eens moeilijk is.

## *Ten dienste van de verkondiging*

Als gemeenschap verkondigen wij samen Gods Woord aan de mensen die bij ons komen voor retraites en bezinningsdagen.

Steeds opnieuw merken wij hoe mensen hierdoor nieuwe inspiratie voor hun leven vinden; hoe het geloof hen kracht en vreugde geeft; hoe ze elk op hun manier bijdragen aan een positieve opbouw van Kerk en maatschappij.



## *In een sfeer van stilte en gebed*

Elke dag trekken we tijd uit om bij Jezus te zijn door stil gebed, de Aanbidding, het rozenhoedje en het breviergebed.

De dagelijkse Eucharistieviering is het hart en het hoogtepunt van onze ontmoeting met God en met elkaar.

Alle gebedsmomenten beleven we samen met onze retraitanten.

