



Thorn, oktober 2024

## Beste vrienden van de Foyer,

Mooie, warme kleuren in de bomen, de vernieuwde paden op het domein liggen er prachtig bij, veel bijna uitgebloeide planten strooien met het oog op de toekomst bloemblaadjes én zaadjes uit, de nieuwe (opgeknapte 2<sup>e</sup> hands) bladblazer van Frank hoor je regelmatig tekeer gaan, kárren vol blad: het is duidelijk alweer herfst! Maar... herfst op z'n mooist 😊 Je zou zomaar zin hebben om te blijven.

Zoals een retraitant op het einde van een retraite vertelde:

### Blijf... hier ??!

“Een woord dat tijdens de retraite plots bij mij binnenkwam, was: ‘Blijf hier...’  
HIER ?? Dat bracht nogal wat vraagtekens met zich mee!  
Maar de volgende dagen kwam er helderheid, en nu weet ik wat ik moet doen:  
morgen ga ik gewoon naar huis; ik ga aan de slag en ik BLIJF.... bij Hem 😊 !”

En dat is natuurlijk helemaal de bedoeling! Wie bij Hem blijft, is overal thuis 😊!

### 'Strak'...

Vlak voordat een retraite begon, meldde zich een hulpvriend af: ziek 😞 Calamiteit!  
Want alle andere hulpvrienden die we konden bedenken, waren ondertussen elders bezet. Nadat we ons in 36 bochten gewrongen hadden ('creatief nadenken' noemde vader André het 😊) werd het dagprogramma omgegooid zodat de keuken wat meer ruimte had om de warme maaltijd voor te bereiden. Drie hulpvrienden zouden om beurten een paar dagen zeer zelfstandig tafeldienst doen (dáár hadden we alle vertrouwen in!) en Yvonne ging dan maar Wendy helpen in de keuken: zalig on-verantwoordelijk sla wassen, toetjes uitscheppen, etc.

Dag na dag constateerden we blij: het gáát!

Op het einde van de week riep een (niets vermoedende) retraitant vol waardering uit: “Geweldig, wat hebben jullie alles strák georganiseerd!”

Toen moesten we toch hartelijk lachen – om deze humor van Onze Lieve Heer 😊!



Zomaar even  
een zonnig  
plaatje uit tuin  
en huis: de  
pompoenogst  
was niet mis  
dit jaar...  
Ze lachen ons  
weer toe!



Mooi, hoe God ons in elke retraite wel iets laat 'zien'.  
En wéér laat zien! ...Een blij weerzien 😊



**Mocht u ook aan zo'n 'weerzien' toe zijn: er staan nog wat activiteiten voor de deur:**

6 - 9 november **Bid & werkdagen**: Samen de tuin winterklaar maken, ja, gezellig

16 nov. (zaterdag): **Stille dag** "Met de evangelist Marcus in het voetspoor van Jezus."

17 - 23 november 2024: **Retraite in Ignatiaanse stijl** o.l.v. Foyervader A. Pierik

1 december 2024 (zondag): **Stille dag voor jongeren** van 17 tot 30 jaar

6 - 8 december 2024: **Stil weekend** o.l.v. Foyervader A. Pierik "God begint klein."

14 december 2024 (zaterdag): **Stille dag** ook "God begint klein."

26 december 2024 - 1 januari 2025: **Kerstretraite** van 2<sup>e</sup> kerstdag tot Nieuwjaarsdag...

Voor alle verdere info, zie <https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/jaaroverzicht>

Tot onze verrassing, was opeens de laatste doos met folders leeg!

Hartelijk dank aan u allen, want dat betekent dat u goed uitgedeeld hebt



en daar zijn we blij mee, want behalve de website is de folder nog altijd hét middel om de Foyer en de activiteiten bekend te maken. Natuurlijk samen met uw éigen getuigenis, want "Ik ga, ga je mee?" dát werkt altijd nog het beste 😊!

We werken nu aan de folder 2025. Het programma op zich is al rond: de data vindt u op de volgende bladzijde van deze brief. Beetje bij beetje zal een en ander binnenkort ook op de website te vinden zijn.

## PROGRAMMAOVERZICHT 2025

13 feb. do.	Stille Dag	22-24 aug.	Stil Weekend
17-23 feb.	Retraite XS (eXtra Stille)	27-30 aug.	Bid&Werkdagen
1-4 maart	Carnavals-3-daagse	2-9 sept.	Langere retraite met spiritueel B.Hegge (Seminarie Rolduc)
8 maart za.	Stille Dag		
14-15 maart	TIR	20 sept. za	Stille Dag
26-30 mrt	Retraite XS (eXtra Stille; korter)	22-28 sept.	Retraite XS (eXtra Stille)
12 april za	Stille Dag	2 okt. do	Stille Dag
14-20 april	Retraite (Goede Week)	3-5 okt.	Stil Weekend Past.Heemels
23-26 april	Bid&Werkdagen	10-12 okt.	Tienerweekend
15 mei do	Stille Dag	17-18 okt.	TIR
16-18 mei	Stil Weekend	22-26 okt.	Bid&Werkdagen
28-31 mei	Kindergebedsschool	8 nov. za	Stille Dag
juni gesloten periode i.v.m. schilderwerk		9-15 nov.	Retraite Ignatiaanse stijl
2-6 juli	Kortere retraite met spiritueel B.Hegge (TIR)	28-29 nov.	TIR
11-13 juli	Stil Weekend (pater J.v.Eijk)	30 nov. zo	Stille Dag voor Jongeren
20-26 juli	Priesterretraite met Pater Lindeijer SJ	5-7 dec.	Stil Weekend
2 aug. za	Stille Dag	13 dec. za	Stille Dag
4-10 aug.	Retraite	14-15 dec.	Navorming priesters
		26 dec - 1jan'26	Kerstretraite

**Met hartelijke groeten & gebed, en graag tot ziens !**

Vader André Pierik, Rachel, Frank, Wendy, Yvonne

[mail@foyer-thorn.nl](mailto:mail@foyer-thorn.nl) / [www.foyer-thorn.nl](http://www.foyer-thorn.nl)

Aan- of afmelden voor deze vriendenbrief? <https://www.foyer-thorn.nl/contact>