



(1930) In het huis- je op de Plai- ne woont een jon- ge boe- ren- vrouw.
 (1950) In het huis- je op de Plai- ne woont een goe- de boe- ren- vrouw.
 (1970) In het huis- je op de Plai- ne woont een wij- ze boe- ren- vrouw.
 nu... Nu dat Marthe is o- ver- le- den, leeft zij meer dan ooit te- voor.



1. Zij heeft zich aan God ge- ge- ven in een vreug- de- vol- le trouw.
 2. Haar hart staat voor ie- der o- pen, als ze zegt: "Ik bid voor jou",
 3. In de leer- school van het lij- den bleef zij Je- zus al- tijd trouw.
 4. O- ver- al is zij aan- we- zig, en haar zen- ding zet zich voort.



1. le- der die haar komt be- zoe- ken, trekt ze in de lief- de mee.
 2. is dat niet voor een mo- ment- je, maar voor heel je le- ven lang.
 3. Al- le leed wordt er tot lief- de, ie- der kruis een stil- le vreugd.
 4. Marthe, maak ons tot in- stru- men- ten voor het nieu- we Pink- ster- feest,



1. Bij haar leer je God be- min- nen om- dat zij het zelf ook deed.
 2. Daar- om dat je nood en zor- gen aan haar toe- ver- trou- wen kan.
 3. Kom je met een hart vol zor- gen, dan ver- trek je er ver- heugd.
 4. waar- voor u al- tijd blijft wer- ken, met Ma- ri- a en de Geest.



1-3. **Wat een licht ont- vang je in je hart,**
 4. **Wat een licht ont- vang je in je hart,**



1-3. **in het don- ke- re ka- mer- tje van Marthe.**
 4. **als je le- ven en wer- ken wil met Marthe. 2x**

Verhaal achter het lied...

Vader van Hooren, die in 1976 met de Foyer in Nederland begonnen is, heeft Marthe persoonlijk gekend. En hij was helemaal 'vol' van haar goedheid. Dát was nu eens een vrouw... bij wie je thuis kon zijn. Ze zou je nooit vernederen. Altijd belangstellend, opbouwend, biddend. Een uitspraak die hij vaak herhaalde: "Als Marthe al zo goed is... hoe goed moet God dan zijn!"

Marthe was blind en overgevoelig voor licht. De kleinste lichtstraal bezorgde haar dagenlang felle pijn. Daarom waren de gordijnen in haar kamertje altijd gesloten. Je kwam er in het schemerdonker binnen; pas later kon je wat contouren onderscheiden. Het donkere kamertje van Marthe...

Op een dag zei Vader van Hooren in een woordje in de kapel:

**"Wat een licht ontvang je in je hart,
in dat donkere kamertje van Marthe!"**

Dat rijmde! En het zette me meteen in beweging: Heel het leven van Marthe, haar gegevenheid als jonge vrouw, haar goedheid en betrokkenheid bij de mensen, haar lijden dat zo vruchtbaar was dat het vreugde werd... Het werd een levensgeschiedenis (de jaartallen staan erbij 😊)

Marthe heeft vaak gezegd hoezeer ze na haar dood betrokken zou blijven bij wie haar gekend hebben, maar ook bij állen: "Wanneer ik bij U zal zijn, zal ik mij met de zondaars van de gehele wereld bezig houden, tot aan het einde der tijden." Ze wil in de wereld het vuur van de liefde aanwakkeren dat aan 't uitdoven is. Ze is een werkelijke missionaris en beschermster van de nieuwe evangelisatie, werkend aan een nieuw Pinksteren van Liefde. Doen we met haar mee?

**"Wat een licht ontvang je in de hart,
als je leven en werken wil met Marthe"**

Yvonne